

Paasnachtwandeling 2018

De regen druide neer, om half elf zaterdagavond 31 maart, toen de Paasnachtwandeling begon met de Paaswake in de kerk van Rhenoy. Maar al gauw klaarde het op. Dertig jongeren liepen die nacht met mooi weer langs de Linge. Wel met regenkleding bij de hand, maar die was pas tegen de ochtend even nodig. De tocht leidde naar Rumpt, vervolgens naar Beesd en tenslotte naar Deil. In de kerken onderweg stonden soep en versnaperingen klaar. Om warm te blijven. En levensgrote houten balken om een kruis van te timmeren, dat van plaats tot plaats werd meegezeuld. Ook de Linge over. Verlicht met gekleurde lampjes, vandaar 'disco-kruis' genoemd. De kerk van Deil nam het in ontvangst, Samen met het paaslicht dat die nacht in een lantaarn van kerk naar kerk werd verdeeld om er 's morgens de paaskaars mee te ontsteken.





Protestantse gemeente
Dell-Enspijk



